

מאמר א'

קרא את המאמר וענה על הפעילויות בגליון המבחן:

איפה לשים את הגבול אצל הילד?	
1	איך מלמדים את הילד לומר "תודה" ולא לאכול בידיים? האם אנחנו, ההורים של היום, מְוֹתְרִים לילדים שלנו יותר מְדַי? האם אנחנו הורים חלשים?
5	"הם אכלו כמו חזירים (pigs), מילאו את הצלחות שלהם בהרבה אוכל ואכלו בפה פתוח. בסוף הארוחה הם הלכו לשחק והשאירו את הצלחות על השולחן. הם דיברו והתנהגו כאילו הם במסעדה ואני המלצרית שלהם, בלי לומר 'תודה' ו'בבקשה'". כך תיארה אמא אחת בשם רינה, את ההתנהגות של החברים של הבן שלה.
10	דליה, פסיכולוגית, אומרת: "בדרך כלל בני נוער הם בגיל שבו הם לא חושבים על נימוסים (להתנהג טוב, בדרך ארץ), ולכן זה לא מפתיע לפגוש ילדים ובני נוער שלא יודעים איך להתנהג".
	אורנה, עובדת סוציאלית, אומרת: "הכל מתחיל בבית. ההורים של היום חלשים. הם מְוֹתְרִים לילדיהם ונותנים להם הרבה חופש ואחר-כך כאשר הילדים גדלים ולא יודעים איך להתנהג, הם מתלוננים עליהם".
15	חנה, מורה, אומרת: "הרבה פעמים אפשר לפגוש במסעדה ילדים שקופצים וצועקים וההורים שלהם יושבים סביב השולחן ולא אומרים להם כלום. מה שחשוב להם הוא שהילדים אכלו. אני מסכימה עם אורנה שהכל מתחיל בבית. בכיתות שלי יש תלמידים לא מנומסים, שמפריעים לי ללמד ולתלמידים בכיתה ללמוד. אני מאמינה שזה בגלל החינוך שהם מקבלים מן ההורים שלהם".
20	שרה, סבתא לשלושה נכדים, אומרת: "אני לא כועסת על הנכדים שלי כאשר הם באים לבקר אותי ומיד רצים לארון לקחת שוקולד בלי אפילו לומר לי 'שלום'. שיעשו מה שהם רוצים. הם ילדים".
25	תמר, עובדת בחברת היי-טק, אומרת: "אני רוצה שהבת שלי תהיה 'ליידי' (lady), אבל הליידי של היום צריכה להיות גם עֶקְשׁוּוּיַת, שגרה בתל-אביב ולא בארמון וינדזור (Windsor). אני לא רוצה שהיא תהיה 'יוֹרְמִית' (nerd). לכן אני לא אומרת לה כלום כאשר היא לא מנומסת לי או לאנשים אחרים. אני בטוחה שכאשר היא תתבגר היא כבר תלמד להיות מְנוּמָסֶת".

מעובד ומקוצר ממאמר מאת לימור גל שהתפרסם בעיתון "הארץ" במדור "עכבר העיר", אוקטובר 2009.

[35]

מאמר ב'

קרא את המאמר וענה על הפעילויות בגליון המבחן:

<p>יש סיבות שונות לכך שיהודים עלו לישראל בתקופות שונות בהיסטוריה שלנו, אבל לעלייה לישראל בדור שלנו יש שלוש סיבות עיקריות והן:</p>	1
<p>יהודים נמשכים לישראל. הרבה יהודים, שחיים בגולה, מרגישים קשר שורשי ועמוק עם ישראל. יש להם רצון חזק לעלות לישראל, לבנות ולהיפנות בה. הם באים לישראל מתוך הרגשה של אהבה ומתוך רצון לקשור את הגורל שלהם בגורל של ישראל. לפעמים הם אפילו עוזבים מקום עבודה טוב, בית יפה וחיי חברה מסודרים בגולה כדי לחיות בישראל, למרות שהם יודעים שיהיו להם קשיים כעולים חדשים.</p>	5
<p>עוד סיבה היא בריחה משנאה ואנטישמיות בגולה. במדינות שונות בעולם יש גל של שנאה נגד יהודים. יש מדינות ששונאות "זרים", ויש ארגונים ניאו-נאצים במקומות שונים בעולם, שפוגעים פיזית או רוחנית באוכלוסיה היהודית. כאשר יהודים מרגישים שהחיים שלהם, בארץ שבה הם חיים, בסכנה, הם עוזבים הכל ועולים לישראל. הם רואים במדינת ישראל מקום מקלט (מחסה).</p>	10
<p>והסיבה השלישית היא התבוללות. בגולה הם חשופים לקשרים וליחסים עם לא יהודים ולפעמים הקשרים האלה מתפתחים לנישואים עם בני זוג לא יהודים. יהודים רבים, שרוצים למנוע את התופעה הזו, עולים לישראל כדי להבטיח עתיד יהודי להם ולילדיהם.</p>	15

[25]